

JUNI 2016

NIEUWSBRIEF VAN HET SOJP

مجدداً وسهلاً وبحفظنا للهوسا اؤنرب معصنا

كنايسة صوف

العنصرة



Gedenk de Sayfo door elkaar lief te hebben:

“Hij die in zijn hart een spoor van haat ziet voor een mens, wie het ook zij, voor een belediging, wat ze ook zij, is totaal vreemd aan de liefde van God. Want de liefde van God verdraagt absoluut niet de haat van de mens.”

Maximos de Belijder

Reacties, vragen of kritiek?

Of wil jij een artikel schrijven voor de nieuwsbrief van het SOJP?

Mail ons naar: sojp@morephrem.com

Meld je aan voor de nieuwsbrief via: www.sojp.nl

Volg ons ook op Facebook: [fb.com/hetsojp](https://www.facebook.com/hetsojp)



Pinksteren

In het kader van de serie lezingen en jongerendiensten om de liturgie begrijpelijker te maken, houdt het SOJP op Pinksterenzondag 19 juni 2016 een speciale jongerendienst om het Pinksterfeest te vieren. Met Pinksteren wordt de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen herdacht. De bijbel beschrijft in Handelingen 2:1-13 dat de Heilige Geest als vlammen neerdaalde en zich als vuurtongen verspreidde over de apostelen. De apostelen konden hierdoor in vreemde talen spreken en het Woord van God verkondigen.

Pinksteren valt elk jaar op de 50ste dag na Pasen. Dit jaar valt Pinksteren op 19 juni 2016.

De speciale jongerendienst begint om 12:30 uur in het Mor Efrem Klooster.

Om de neerdaling van de Heilige Geest onder de aandacht te brengen, worden traditioneel de gelovigen besprenkeld door de priester met water. Gelovigen namen dit over buiten de kerk en maakten elkaar met Pinksteren nat.

In dit kader zullen wij na de kerkdienst de traditie voortzetten door middel van een watergevecht! Neem daarom waterballonnen en/of waterpistolen mee (niet naar de kerkdienst).

Wij zien jullie aanwezigheid graag tegemoet!



Gezegdes van de Kerkvaders



HET BARMHARTIGE HART

Een ouder werd eens gevraagd, 'wat is een barmhartig hart?' Hij antwoordde:

'Dat is het hart dat in vuur en vlam staat voor heel de schepping, voor de mensen, voor de vogels, voor de dieren, voor de demonen en voor al wat geschapen is. Wanneer hij aan hen denkt of wanneer hij hen ziet, dan voelt de mens dat zijn ogen overlopen met tranen vanwege het intens medelijden dat zijn hart omvat; en als gevolg van het diep medelijden krimpt zijn hart en kan hij niet verdragen om ook maar het minste onrecht of smart te aanvaarden, te horen of te zien, dat door een schepsel wordt ondergaan.

'Daarom offert hij constant gebeden vol met tranen, zelfs voor de irrationele dieren en de vijanden van de waarheid, zelfs zij die hem geweld doen, opdat zij beschermd mogen worden en genade mogen vinden.

'Hij bidt zelfs voor de reptielen, als gevolg van de grote genade die mateloos gegoten wordt – na het evenbeeld van God – in zijn hart.'

- St. Isaak de Syriër -

SYGG16 STADSKANAAL

Laten wij eerlijk zijn. De kerk staat mijlenver verwijderd van jouw leefwereld. Als dit al niet moeilijk genoeg is leven wij ook nog eens in een maatschappij die ons van alles aanbied, behalve de ruimte voor God. Dit zal niet van de één op de andere dag veranderen, maar er is een nieuwe stap gezet. Op initiatief van Zijne Heiligheid Patriarch Moran Mor Ignatius Aphrem II is vorig jaar begonnen met de Suryoyo Youth Global Gathering.

WAT IS DE SURYOYO YOUTH GLOBAL GATHERING?

De Suryoyo Youth Global Gathering is een jaarlijks evenement om jou te helpen. De slogan "Raise and Build" (qoyminan w boninan) geeft aan dat het aan jou is om tot actie te komen en God een plek te geven in je eigen leven. Het is jou kans om geloofsgenoten over de hele wereld te leren kennen en jezelf te sterken in het geloof, in onze kerkelijke identiteit, geschiedenis en erfgoed. Het is nu jouw moment om te geloven vanuit daden.

WAAROM ZOU IK DEELNEMEN AAN DE GATHERING?

Jijzelf bepaalt wat je uit de gathering wilt halen. Wat voor jou belangrijk is. Mensen ontmoeten, interessante gesprekken voeren, spiritueel verrijkt worden, de kerk beter leren kennen, of gewoon zoals veel van de deelnemers vorig jaar hebben gedaan, je ziet het wel op het moment zelf. Er is niets wat moet, behalve je van te voren aanmelden via www.sy-gg.org.

WAAROM IS GEKOZEN VOOR HET THEMA: IK ZAL HUN GOD ZIJN EN ZIJ ZULLEN MIJN VOLK ZIJN. HEB. 8:10?

Hebreeën 8:10 verwijst naar een belangrijk onderwerp voor de jeugd van de Syrisch-orthodoxe kerk, namelijk de vraag over de Christelijke identiteit en het tot God behoren. Dit is iets waar vele van ons mee worstelen. In de huidige maatschappij voelt het bijna alsof wij niet goed wijs zijn wanneer wij in God geloven. De Bijbeltekst vertelt ons dat wij Zijn mensen zijn. Wij worden opgeroepen om stevig te staan in ons geloof, door Hem als onze God te kiezen. Dit is een zware taak die ons niet altijd makkelijk af gaat. En dat hoeft ook niet! Het is een proces waarin wij mogen groeien en wij mogen God laten zien dat wij hier ons best voor doen en dat is erg waardevol. Door middel van de gathering helpen wij jou graag hierbij.



HOE MELD IK MIJ AAN?

Het is een besloten bijeenkomst en deelnemen kan alleen op inschrijving. Dit kan tot 1 juli 2016. De kosten voor de bijeenkomst bedragen \$400,- voor verblijf, catering en het programma. Voor jeugdleiders is er een mogelijkheid om deel te nemen aan een aanvullende programma die gericht is op het ontwikkelen van de leiderschapstalenten. De kosten hiervoor zijn 50,- dollar.

Ga naar www.SY-GG.org en vul de aanmeldformulier in.

WAAR EN WANNEER VIND DE GATHERING PLAATS?

De Gathering vind plaats in het bungalowpark Pagedal te Stadskanaal. Wij hebben voor deze locatie gekozen, omdat het ons de nodige faciliteiten biedt en het ook erg leuk is om jetijds de gathering in een vakantiestemming te wanen. De gathering vind plaats van 21 t/m 25 juli en de leadership training begint al op 20 juli.

WAAR WACHT JE NOG OP?!

Laat je ook inspireren door lezingen van o.a.: Zijne Heiligheid Patriarch Moran Mor Ignatius Aphrem II en bijzondere persoonlijke geloofsverklaringen. Kom en laat ons horen waar jij voor staat en deel je mening met Syrisch-orthodoxe jongeren van over de hele wereld. Jongeren uit de volgende landen hebben al geboekt: Amerika, Arabische Emiraten, Australië, België, Dubai, Duitsland, Irak, Libanon, Syrië, Zwitserland, Zweden, Frankrijk, Australië en Nederland.

We kijken er naar uit om samen elke avond rondom het kampvuur de dag af te sluiten vol gezelligheid. God zegen je en graag tot SYGG 2016!

HIS HOLINESS
INVITES YOU TO



SURYOYO YOUTH GLOBAL GATHERING

مجمع

STADSKANAAL, THE NETHERLANDS
FROM JULY 20th-25th '16

SYGGG

www.sy-ggg.org



De Goddelijke Liturgie begrijpen

Zaterdag 28 mei zijn wij begonnen met een serie bijeenkomsten om de Goddelijke liturgie te begrijpen. St. Isaak de Syriër zegt in één van zijn homilieën het volgende: *“Degene die de liefde heeft gevonden, eet Christus op elk moment, en wordt vanaf dat moment daarmee onsterfelijk gemaakt. “Wie van dit brood eet”, zegt Hij, zal nooit de dood proeven.”* En een stukje verderop: *“Gezegend degene die van het Brood der Liefde heeft gegeten, want het is Jezus. Wie eet van de liefde, eet Christus, de God over allen. Johannes getuigt dit, gezegd hebbend: “God is liefde.”* “Zo belangrijk is het dus om de eucharistieviering bij te wonen. Tijdens de eucharistieviering ontvangen wij *“het Brood der Liefde”* en worden wij als Christenen één gemaakt met Jezus Christus onze Heer.

Als wij aan de jongeren vragen waarom zij niet naar de Goddelijke Liturgie gaan, wordt vaak gezegd dat zij de Goddelijke Liturgie niet begrijpen. Dit is een terechte claim en het is niet ongewoon dat de jongeren (maar ook ouderen) dit zeggen. Daarom heeft het SOJP de vertaling van de eucharistieviering vertaald, beschikbaar gesteld voor de kerken en een start gemaakt met een serie “de Goddelijke Liturgie begrijpen”.

28 Mei gaf Mor Polycarpus Augin Aydin een lezing over de raamwerk van de Syrisch Orthodoxe Liturgie, deze kunnen jullie hiernaast lezen. 19 juni is de tweede bijeenkomst in deze serie en zullen wij een jongerendienst houden/ Pinksteren vieren.



Korte toelichting:

De Goddelijke Liturgie bestaat uit drie gedeeltes,

I: Voorbereiding

II: Dienst/ Liturgie van het Woord (Dienst van de catechumenen)

III: Anafora (Eucharistieviering van de gelovigen)

I: VOORBEREIDING:

Omdat dit voor de dienst gedaan wordt, zien wij dit bijna nooit. Dit wordt achter de gesloten gordijnen gedaan op het altaar. Hierbij wordt o.a. het brood en de wijn geordend en de liturgische kledij aangedaan met elk zijn gebeden.

II: DIENST/ LITURGIE VAN HET WOORD
(DIENST VAN DE CATECHUMENEN)

Dit is het gedeelte dat begint met *bnuhrok*. Het wordt *het liturgie van het woord* genoemd omdat in dit gedeelte de bijbellezingen plaatsvinden en wij de mysterie van het Woord vieren. Het werd ook wel *de dienst van de catechumenen* genoemd omdat vroeger de catechumenen hierbij aanwezig mochten zijn voordat zij uit de kerk verwijderd werden bij aanvang van de derde gedeelte, de eucharistieviering. Catechumenen zijn leerlingen die zich voorbereiden om verlicht te worden, dat is; om gedoopt te worden en toe te treden tot de Kerk. Tegenwoordig is dit niet meer van toepassing.

III: ANAFORA (EUCHARISTIEVIERING VAN DE GELOVIGEN)

Als de catechumenen verwijderd waren uit de kerk door de Aphodyaqno blijft de Kerk (samenkomst van de gelovigen) over en wordt er middels de Vredeskus gevraagd om in vrede te zijn met elkaar en elkaar te vergeven zoals wij dat bidden in het Onze Vader. Daarna kan de eucharistieviering beginnen.

EEN RAAMWERK VAN DE
SYRISCH ORTHODOXE
HEILIGE LITURGIE, DOOR MOR
POLYCARPUS A. AYDIN

I. VOORBEREIDING

A. De dienst ter voorbereiding (*tuyobo*). Dit wordt gedaan achter het voorhangsel van het altaar en stelt de voorbereiding op de tweede komst van Christus voor. De dienst bestaat uit twee delen: De dienst van Melchizedek en de dienst van Aaron. Het eerste, is het ordenen van het brood en de wijn op het altaar. Daarmee herinneren wij ons aan Melchizedeks' offer van het brood en wijn aan Abraham (Gen. 14:18)

B. Het tweede gedeelte wordt gedaan nadat de liturgische kledij aan zijn gedaan. Een gebed van herdenking, daarmee herinneren wij ons aan de incarnatie van onze Heer en de gedachte aan de “rechtvaardige” mensen, beginnend met Adam en Eva.



II. DIENST/LITURGIE VAN HET WOORD (DIENST VAN DE CATECHUMENEN)

A. De publiekelijke dienst begint met het herinneren aan de gedachte van St. Maria en St. Johannes de Doper. Dit wordt gevolgd door een aan patriarch Mor Severius van Antiochië (ca. 465-538) toegeschreven hymne, de ma'nitho die zich tot Christus richt om diens goddelijke wezen, menswording, kruisdood en eeuwige hemelse heerlijkheid te bezingen. Hierop volgt de Trisagion (Qadishat Aloho: "Heilig bent U, God"), die zich tot Christus richt, en drievoudige kyrie-eleison (Heer ontferm u).

B. De lezingen uit Het Nieuwe Testament (NT) volgen. (Lezingen uit het Oude Testament (OT) worden gezegd voor de voorbereidende dienst terwijl het voorhangsel voor het altaar gesloten is). De eerste lezing uit het NT is uit de Handelingen van de Apostelen of één van de algemene brieven en de tweede lezing is uit de brieven van Paulus. Deze lezingen uit het schrift worden gelezen door de diakens. Daaropvolgend komt de lezing uit het Evangelie, welke meestal gezongen wordt door de celebrant met uitzondering op de feestdag van St. Stefanus, welke dan wordt gelezen door één van de diakenen.

C. Dan komt de Sedro (een gebed), in drie delen. Het eerste is een korte inleiding en het tweede een gebed voor vergeving en genade. Het derde deel bevat theologische reflecties en smeekbedes. Aan het einde van de Sedro maakt de celebrant een verklaring ter kwijtschelding. Dit is een vaste formule.

D. De plechtige zegening van de wierookvat die volgt is een verklaring van het geloof in de Heilige drie-eenheid en het herinnert ons aan de openbaring van de drie-eenheid tijdens de doop van onze Heer in de rivier de Jordaan.

E. Dan reciteren de gelovigen de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel ("Wij geloven in één God"). In vroegere tijden werden de catechumenen uit het gebedshuis verwijderd voor de aanvang van de geloofsbelijdenis. Als de mensen de geloofsbelijdenis reciteren, wast de priester zijn handen, vraagt om de gebeden van de mensen en knielt voor het altaar om in stilte te bidden. In dit gebed worden de speciale bedoelingen van de Qurbono (offergave, liturgie) weer genoemd.

III. ANAFORA (EUCHARISTIEVIERING VAN DE GELOVIGEN)

A. Daarna begint de priester, na het opstappen van de altaar trede, met de Anafora ofwel de eucharistieviering voor de gelovigen. Drie gebeden volgen. De eerste is de Vredeskus, ten tweede het gebed van het buigen en ten derde het gebed over de šušefo.

B. De eerste van drie plechtige zegeningen tijdens het Qurbono, hierbij worden de woorden van St. Paulus (2 Korinthiërs 13:14) gezegd.

C. Inleiding: Dan komt de dialoog tussen de priester en de mensen, beginnend met "In den hoge...moeten...onze geest, ons verstand en ons hart zijn", één van de meest oude liturgische formules.

D. Sanctus: Volgende is "heilig, heilig, heilig" het lied van de engelen, hiermee herinneren wij dat de engelen hun lof aan de Heer samenvoegen met dat van de Kerk op aarde.

E. Het instellingsverhaal wordt plechtig hardop gezegd. De anamnesis (mawtokh Moran methahdinan) voegt in heilige tijd samen de dood, de wederopstanding en de wederkomst van Christus.

F. Dit wordt gevolgd door de epiclesis (Aanroeping van de Heilige Geest) waarin aan de Heilige Geest wordt gevraagd om af te dalen op de gaven om ze te heiligen (om het brood en de wijn te transformeren in het lichaam en bloed van Christus) en om de aanwezigen te heiligen.

G. De grote voorbeden die volgen bestaan uit zes reeksen van gebeden. Drie voor de levenden (Patriarch, bisschoppen, beschermers; de christelijke gelovigen; de christelijke koningen en leiders) en drie voor de overledenen (De Moeder Gods en de Heiligen; Heilige vaders en leraren van de Kerk, de overleden gelovigen).

H. Dan volgt de derde plechtige zegening met de woorden van St. Paulus (Titus 1:4).

I. Breking en bekrusing van het eucharistisch brood, dit is nu belegd met de symboliek van de dood en wederopstanding van Christus.

J. Het Onze Vader wordt gezegd

K. De derde plechtige zegening hier roept tot de Heilige Drie-eenheid met zevenvoudige eigenschap.

L. Dan komt de plechtige opheffing van de Mysteries met de woorden: "Het past dat het heilige alleen aan wie heilig en rein zijn wordt gegeven."

M. Dan volgt de rondgang met de Heilige Mysteries en communie van de gelovigen. Het woord "levende kool" tijdens het geven van de Heilige Communie herinnert ons aan de visioen van de Profeet Jesaja en het "levende kool" dat op zijn lippen is geroerd. (Jesajah 6:6)

N. Twee gebeden ter dankzegging worden gevolgd na de communie.

O. De plechtige en nauwgezette wegzending vertrouwt het volk van God toe met de genade en barmhartigheid van de Heilige Drie-eenheid.

P. The post-communie gebeden van de priester bevatten Psalmen 23, 26 & 29. De priester verlaat het heilige Altaar met een emotioneel gebed het kussen van het Tafel des Leven.

